

Öresundsbrons invigning



En sån fest, ett sånt folkhav, vilken liten långdans...

På lördagen var det dans på stan på fem olika ställen i centrala Malmö - folkdans i flera timmar! Tillsammans med allt annat firande för bron, som pågick var det helt oslagbart. Nästan alla dansare bar dräkt, en fröjd för ögat. Jag tror aldrig att jag har varit med om en sån välordnad och väl genomförd dag med så många folkdansare.

På kvällen fick man åka ut till festivalområdet vid brofästet, där det skulle spelas upp till dans. Skånedistriktet hade lite otur, eftersom bussarna ut inte gick riktigt som de skulle, men det är ju inget som de rår över. Däremot tystnade musiken lite tidigt, och det fanns inget mer att göra för folkdansarna.

Så kom då den stora dagen när vi skulle slå världsrekord i långdans på bron. När jag gick på bron såg jag folkdansare som stod utmed kanten och väntade på att klockan skulle bli tolv så världsrekordet kunde slås. Hela vägen såg jag också luckor. Dessa luckor gjorde att världsrekord inte kunde slås. Det blev många små långdanser istället för en enda stor.

Skånedistriktet blev lite överkörda, för ingenstans fanns information om världsrekordförsöket, så det var jättesvårt att få förbipasserande att stanna och hjälpa till. Men jag tror även att det kunde ha gått med bara folkdansare om bara alla hade stått tillsammans och någon hade sett till att dessa luckor täppts till. Vi får väl hoppas att vi får en ny chans någon gång, för vi kan klara det!

Fredrik Gustafson



För samtliga foton från Brodansen svarar Fredrik Gustafson



ning - Brodansen 2000

Årets största Svenska folkdansevenemang hittills! Och för lång tid framöver dessutom!

Så är det då avklarat, Brodansen, och en del av oss kan dra en stor suck av lättnad. Det har varit många gånger då jag i alla fall undrat vad vi sysslade med. Har vi gått in i något utan att veta vad vi sysslade med?

Givetvis har vi det! Men om vi inte försöker, så händer ingenting. Vi måste försöka och försöka tills vi lyckas eller bränns ut. Ett är säkert. Folkdans är och förblir roligt! Det är ett budskap som vi måste vidarebefordra till alla vi kommer i kontakt med.

Jag vill hävda, utan att veta alla fakta, att vi var ca 10-14000 tusen ute på bron som sysslade med brodansen.

Detta kommer jag fram till genom att säga följande. Jag själv sprang mellan 11.45-12.10 ca 2 km ut på bron. På denna sträcka stod folk ungefär 2 personer per meter, dvs med armarna nere. Sen har jag lyssnat av folk som kommit från bron. På högbrodelen fanns det 3-6 personer per meter, det ringlade och var stundtals trångt som 17. Från yttre pylonen till danska gränsen var det ca 2-3 personer per meter. Jag har ingen rapport om hur långt in i Danmark vi nådde. Tyvärr var det ett brott någonstans på 3,5 km punkten så vi kan inte säga att kedjan var obruten. Om någon inte anser detta vara fakta så kontakta mig så räknar jag gärna om enligt nya fakta.

Men enligt planen skulle vi kunna nå mellan Sverige och Danmark utan problem. Problemet bestod som vanligt av kommunikation. De högtalare som vi utlovats räckte inte till för att omdirigera de människor som befann sig ett par hundra meter från den plats där vi hade behövt dem. Problemet består delvis i min vilja att ge mer information än vad som behövs. Den enda rätta har hela tiden varit den teoretiska beräkningen att en folkdansare ska finnas på var tredje meter bro, vilket skulle ge ca 5-6 km kedja att fyllas med allmänheten. Att sen inte tipsfrågorna stämde med Röda Korsets uppgift om 33 frågor på vägen ut till Pepparholm är bara att beklaga. Att ingen orkade räkna lyktstolpar begriper jag. Vi fick tyvärr inte lov att på förhand gå ut och sätta upp riktmärken. Mycket fick ske på död beräkning.

Tack alla Ni som ställde upp och hjälpte till för att göra denna dag till ett minne för lång tid framöver. Jag anser att Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur lyckats att samla flest människor på ett ställe till dans - åtminstone över vatten på en bro samtidigt den 11 juni. Slå det den som kan!

Bengt-Ove Johnsson

